



Vooraankondiging:
Studie Conferentie: Participatiesamenleving

**Woensdagavond 11 februari 2015 (20.00 uur)
Gorechthuis te Haren**

**Sprekers o.m. Leo Feijen en Henk Jumelet. Inleidingen en discussie.
Toegang Gratis. Vrije gift na afloop.**

**U kunt zich al aanmelden (namen en gemeente via mega@ziggo.nl)
In de volgende Onderweg een uitgebreid programma.**

UITGAVE: PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARGANG 05 NUMMER 5

Opnieuw een Onderweg met een scala aan onderwerpen. U mag van ons artikelen overnemen.....
Heel in het bijzonder aandacht voor de studieconferentie die we gaan organiseren. Deze conferenties
mogen zich (om de 2 jaar) in een overweldigende belangstelling verheugen.

De vorige keer moesten we mensen teleurstellen. Dat zal nu niet gebeuren. Graag aanmelden via onze mail (mega@ziggo.nl)
Graag er bij vermelden uit welke gemeente en kerk u komt en met hoeveel mensen.
U krijgt van ons een bevestiging, dat tevens als entreekaart geldt.

1 'Reli-ondernemers' in Volzin



Volzin, magazine voor religie en samenleving, wijdt deze maand zijn special aan het nieuwe fenomeen van de 'reli-ondernemers'. Onder benamingen als vrijgevestigde pastor, ritueelbegeleider en reli-zelfstandige geven de leden van deze snel groeiende beroepsgroep geestelijke begeleiding, gaan ze voor in rituelen als huwelijk en uitvaart, zijn ze gesprekspartner over belangrijke levensvragen, organiseren zij trainingen en congressen, bieden ze meditatie aan en vullen ze websites.

Vooraf voor niet- (en niet meer zo-)kerkelijken biedt de reli-zzp'er uitkomst. 'Die kent de verhalen uit de grote tradities, kan daar uit putten, heeft de woorden waar anderen geen woorden voor hebben, en verstaat de kunst om God behendig te omzeilen tijdens een ritueel, terwijl het wel over iets alomvattends gaat', schrijft Nynke Sietsma.

Alles wél tegen betaling. En dat is maar goed ook, zegt zenmeester Rients Ritskes, eigenaar van 38 meditatiecentra door heel Nederland. "In de huidige maatschappij geldt dat goede dingen geld kosten". Dus ook spiritualiteit. Volgens hem lopen de kerken dáárom leeg: "Omdat mensen denken: iets dat gratis is, kan niet goed zijn."

2 Stichting Geloofshelden (o.a. bekend van de Sportbijbel).

Deze stichting heeft een aantal (ex)topsporters die uit spreken gaan in kerken van alle richtingen.

Ze worden vaak gevraagd in laagdrempelige en/of jongerendiensten. Sport en geloof blijkt een prima combinatie om randkerkelijken en jongeren te bereiken met het geloof.

In de bijlage ziet U een folder die we speciaal voor de kerken hebben laten maken.

3 Actie Kerkbalans 2015: plaatselijk maatwerk

Kerkrentmeesters gaan al weer aan de slag met Kerkbalans 2015. De dienstenorganisatie ondersteunt hen daarbij met diverse workshops in het land. De workshops 'Kerkbalans' en 'Periodieke gift' worden aangeboden door het Toerustingscentrum (PCTE). De vernieuwde website www.kerkbalans.nl biedt behalve achtergrondinformatie over de campagne voortaan ook tips, modellen,

materiaal en filmpjes. Bovendien wordt het mogelijk om hier de eigen folder samen te stellen, op te maken en te bestellen.
>[Lees meer op www.pkn.nl/actueel, bericht d.d. 1 september 2014](http://www.pkn.nl/actueel_bericht_d.d._1_september_2014)

4 digitale oecumene-scan

De Raad van Kerken heeft een digitale scan ontwikkeld waarmee plaatselijke kerken hun oecumenische ontwikkeling kunnen verkennen. In tien minuten tot een kwartier vult de bezoeker van de website 25 vragen in. Op basis daarvan volgt er een rapportcijfer voor de plaatselijke oecumene, compleet met een beoordeling van de situatie en suggesties voor verdere stroomlijning van de samenwerking.

Voor zover bekend gaat het om een uniek initiatief. Het idee is ontstaan bij de werkgroep Convenanten. Deze groep heeft talloze plaatselijke raden van kerken bezocht en had behoefte aan een gemakkelijk toegankelijke digitale vragenlijst, waarmee kerkelijke vrijwilligers een rapportage ontvangen en beleid kunnen ontwikkelen. Het bureau van de Raad heeft de test opgesteld in nauwe samenwerking met Robert Vonk als programmeur (SiteCan.nl).

De vragenlijst is getest bij diverse vrijwilligers. 'De reacties waren positief, zij het soms ook confronterend', aldus een woordvoerder van de Raad van Kerken. 'Je krijgt na tien minuten een rapportcijfer en als dat laag uitvalt, is dat nooit leuk. Er zijn ook mensen die moeite hebben met de exactheid van de vragen. Een antwoord is 'ja' of 'nee'. Soms zou je het willen nuanceren. Maar over het algemeen is de feedback bemoedigend. De gedetailleerde rapportage helpt plaatselijke raden aan concrete doelstellingen'.

De oecumene-scan is te vinden op www.raadvankerken.nl; links boven staan de woorden 'Doe de oecumene-scan'. Wie daarop klikt, komt vanzelf in het programma. De oecumene-scan wordt officieel geïntroduceerd tijdens het open huis op vrijdag 12 september, maar de liefhebber kan nu het programma al doorlopen. Klik [hier](#)



5 Een uniek gebedenboek met bijdragen uit de breedte van kerkelijk Nederland.

Als we bidden geven we uiting aan onze intieme gevoelens. In deze bundel laten meer dan vijftig mensen zien welke woorden zij kiezen bij het aanspreken van God. Onder hen zijn hoogleraren, bisschoppen, dominees en priesters. Ze schrijven over geloof, over het leven, doen voorbeden en spreken hun verwondering uit.

De gebeden zijn ingedeeld naar vijf thema's: geloven, leven, kyrie, voorbeden en momenten.

Met bijdragen van o.a. Mechteld Jansen, Arjan Plaisier, Gerard de Korte en Lenze Bouwers.

6 Synagoge lezing in Zuidlaren

Donderdag 30 oktober wordt in de Synagoge te Zuidlaren de 9^e synagogelezing uitgesproken door Ds. Dick Pruiksma met als thema; "Het Joods-Christelijk gesprek" Thema's – barrières - uitdagingen

Al decennia lang bestaan er contacten tussen Joden en Christenen, bij ons in Nederland en in veel andere landen. Deze ontmoetingen zijn door de jaren heen steeds intensiever geworden. De dialoog heeft nieuwe openingen geboden, maar de praktijk is weerbarstig. Het is een weg vol uitdagingen en barrières.

Over de moeilijkheden en de mogelijkheden in het Joods-Christelijk gesprek zullen we een verhaal "uit de praktijk" horen van drs. Dick Pruiksma. Hij is bij uitstek de persoon om ons te informeren over internationale aspecten van het Joods-Christelijk gesprek. Over thema's, barrières en uitdagingen, ver weg en maar ook dichtbij. Sinds kort is hij lid van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël (PKN), daarvoor was hij zeven jaar werkzaam als algemeen secretaris van de ICCJ.

De International Council of Christians and Jews (ICCJ) is sinds zijn oprichting in 1947 in het Zwitserse Seelisberg, volop bij de Joods-Christelijke dialoog betrokken. Als koepel van meer dan dertig lidorganisaties wereldwijd, waaronder het Nederlandse OJEC, is de ICCJ een centrale en stabiele factor in het interreligieuze netwerk. Gevestigd in de voormalige woning van de Joodse godsdienstwetenschapper Martin Buber in het Duitse Heppenheim is dialoog de methode en het doel van de organisatie.

U bent van harte welkom in de synagoge van Zuidlaren, Zuiderstraat 1.

De avond begint om 20.00 uur en kost € 7,-- p.p. Omdat de capaciteit beperkt is doet u er goed aan een plaats te reserveren via onze website; www.kerkenisraelgroningendrenthe.nl of <tel:0521590663>

7 Groots

Groots is een nieuw, eenmalig magazine. Een inspirerend blad voor grootouders die aan kleinkinderen willen doorgeven wat zij aan levens- en geloofswijsheid hebben opgedaan. Maar het blad biedt ook allerlei handige tips, tools en spelletjes om kleinkinderen bezig te houden. Een greep uit de artikelen:

- Grootouderschap vroeger en nu
- Heb ik nog een taak als geloofsopvoeder?
- Waar bemoei ik me mee (en beslist niet!)
- Oppasoma: maar ook tijd voor mezelf
- Ik zie mijn kleinkinderen niet meer

En... veel foto's (Kijk, wij lijken op elkaar!), knutsels, een voorleesverhaal, lieve briefjes en een herinneringsboek.

8 Landelijk missionair Festival

Op 8 november 2014 is het zover! Dan vindt in Utrecht het Landelijk Missionair Festival (LMF) plaats, georganiseerd door de Protestantse Kerk in Nederland en de organisatie van Kerk2012 & 2013. Het LMF is hét interkerkelijk festival over manieren en vormen van missionair-zijn in deze (digitale) tijd. Onder het thema 'Mission-air. Iedereen aan boord?' neemt men mensen uit de breedte van LMF 1 de kerk mee op reis naar nieuwe plaatsen, perspectieven en mogelijkheden. De organisatoren bieden een breed festival programma met meer dan 40 workshops, 50 boeiende en invloedrijke sprekers, live muziek, creatieve workshops en ruimte voor ontmoeting.

Kijk op de site, <http://www.landelijkmissionairfestival.nl> voor alle informatie over het programma, sprekers, artiesten, workshops etc. Een indrukwekkend programma voor jong en oud en voor wie geloven, geloof en ook de kerk belangrijk zijn.

9 Gratis Kerk in Actie advents-app

Kerk in Actie brengt deze kerst een gratis advents-app uit. De app is bedoeld voor mensen die op een leuke manier willen toelevens naar kerst. Veel mensen verheugen zich op het kerstfeest. De commercie speelt daar op een handige manier op in, maar richt zich vooral op kopen, meer en nog mooier. Dit consumentisme heeft maar weinig met kerst te maken. Met deze leuke en inspirerende digitale adventskalender met een christelijke focus kunt u zich verheugen op het kerstfeest door te

beseffen wat u allemaal heeft ontvangen en hoe u dit kunt delen met de ander.

De advents-app is mooi vormgegeven en biedt in de adventsperiode iedere dag een nieuw 'cadeautje'. Een interessante app voor zowel kerkleden als mensen die geen lid meer van een kerk zijn of die (bijna) nooit een kerk bezoeken.

De app is vanaf eind november gratis te downloaden via Google Play en de iTunes App Store. Wilt u een seintje ontvangen als u de app kunt downloaden? Laat dan uw e-mailadres achter op www.kerkinactie.nl/adventsapp.

10 119e Landelijke Diaconale Dag

22 november 2014 in de Jaarbeurs in Utrecht 'Waar liefde, hoop en recht samenkomen'

Nederland staat op de drempel van grote veranderingen. Het jaar 2015 gaat gepaard met nieuwe wettelijke maatregelen op het terrein van jeugdzorg, werkgelegenheid en zorg. Het zal het werk van diakenen sterk beïnvloeden. Op de Landelijke Diaconale Dag staan we stil bij de rol en taak van de diakenen en ZWO-ers. Wat hoort wel en niet bij het werk van de diaconie en de ZWO-groep? Met voorbeelden uit Nederland en wereldwijd, die inspireren om vorm te geven aan deze taak. Arie Slob van de ChristenUnie gaat in op de diaconie en de participatiemaatschappij. Marc Dullaert, Kinderombudsman, vertelt over zijn werk en hoe hij hierin diakenen tegenkomt. Er is cabaret, keuze uit zestien workshops variërend van zingen, jeugdzorg, groene kerken tot praten over het beleid van Kerk in Actie. Presentator van deze dag is Kees Posthumus.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/ldd2014, aanmelden kan via: www.aanmelder.nl/ldd2014.

10 Zinweb lanceert 4mee app



DI 07 okt 2014 | 08.42

Elke dag wordt er ergens ter wereld iets gevierd, herdacht of geëerd. Om deze bijzondere dagen een beetje mee te kunnen beleven lanceren Zinweb en stichting Terra Futura binnenkort de gratis smartphone app 4mee.

Met deze feestelijke app wordt de gebruiker uitgedaagd om een graantje van een andere cultuur mee te pikken. De tool bevat een kalender met tachtig bijzondere dagen uit verschillende religies, stromingen, landen en bevolkingsgroepen.

Bij elk etmaal staat een korte beschrijving en een kleine, vaak interactieve, opdracht die je de kans geeft om zo'n dag ook voor jou bijzonder te maken. Bang dat je vergeet op de kalender te kijken? Niet getreurd, de app geeft keurig een melding op je telefoon als er iets te beleven valt.

De app zorgt ervoor dat je de ander beter gaat begrijpen, zegt Terra Futura-

directeur Tjerk Feitsma. "Het vieren van bepaalde feestdagen hoort bij onze identiteit. Is het niet mooi als we via die

evenementen elkaar een beetje beter leren kennen? 4mee geeft de mogelijkheid om op een makkelijke en toegankelijke manier iets van de spiritualiteit van een ander te proeven."

Met deze tool opent Zinweb een feestelijke periode, waarin zij stilstaat bij haar tienjarig bestaan. Via online en offline activiteiten van oktober 2014 tot oktober 2015 zal Zinweb onderzoeken, een online academy en andere nieuwe projecten lanceren. Over dit programma wordt binnenkort meer bekend gemaakt.

11 Gronings-Drentse

Liedboekmiddagen

1016 liederen, het is haast overweldigend veel materiaal. Maar het nieuwe liedboek is een stuk overzichtelijker wanneer je het per thema aanpakt.

Uit de evaluatie onder bezoekers vorig seizoen: 'doel van het aanleren van nieuwe liederen wordt gehaald', 'ik voelde me erg welkom', 'fijne sfeer', 'ik kom steeds met plezier', 'fijne middagen met verrassende liederen', 'het geeft me weer energie', 'vooral zo doorgaan'.

De data en thema's voor 2014-2015 zijn:

25 okt. 2014, Veendam: aanvang en slot van een dienst

22 nov. 2014, Veendam: rouw en trouw, geboorte en doop

7 mrt 2015, Wildervank: avondmaal- en tafelliedereren

11 apr. 2015, Wildervank: kyrie en gloria

De opzet is grotendeels gelijk aan vorig seizoen:

- 4 'los' te bezoeken zaterdagmiddagen van 14.00–16.45 (geen 'serie')
- 3 begeleidende organisten kiezen elk ca. 8 liederen bij het thema
- 3 blokjes van ca. 40 minuten één- en meerstemmig zingen van bekende, niet-zo-bekende en nieuwe liederen uit het nieuwe liedboek
- € 7,50 per keer, 'all-in'. (Vroegboekers € 2,50 korting).

Voor iedereen uit heel Groningen en Drenthe die graag zingt (en ideaal voor wie betrokken is bij cantorij, kerkkoor, eredienst of onderwijs).

Plaats: okt. en nov. 2014: Grote Kerk te Veendam; maart en april 2015: Grote Kerk te Wildervank.

Opgave via: liedboekdagen@pknveendam.nl liefst uiterlijk een week van tevoren (=vroegboeking) i.v.m. toezending muziek.

Meer informatie: Marjan Pierhagen, tel. (0598) 613308 of via liedboekdagen@pknveendam.nl

12 Kerkennachten



In het weekend 18-21 Juni 2015 worden er in het hele land Kerkennachten gehouden.
In onze provincies doen zeker mee: Assen, Groningen (Doopsgezinde gemeente) en Emmen (Raad van Kerken).
Wilt U ook een kerkennacht organiseren samen met andere kerk(gemeenschappen) in uw omgeving?
We helpen u graag .Stuur een mailtje naar : joopvanluit@home.nl



Samen kerk zijn, dan sta je sterk...

[Stuur deze email door naar een vriend](#)

[Interessant? Deel deze e-mail op sociale netwerken](#)



**COÖRDINATIE: JOOP VAN LUIT -HESELTERBRINK 259 -7812 CJ EMMEN 0591-610519 E-MAIL JOOPVANLUIT@HOME.NLREDEAKTIE
JOOP VAN LUIT**

[Uitschrijven / Gegevens wijzigen](#)
[Powered door YMLP](#)