



**UITGAVE: PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE  
jaargang 05- nummer 4**

**HET VIERDE NUMMER IN 2014 VAN DE DIGITALE "ONDERWEG".**

Graag u dit nummer gegeven met tal van interessante berichten. Geef U op, neem deel en geniet van alle activiteiten.

Echt interessant om mee te doen met een cursus theologische vorming.

Toegevoegd zijn als bijlage brieven van het Steunpunt Noord van de PKN met een aanbod van cursussen in Groningen en Drenthe. Maar... lees ook de oproep van de pastores uit Assen c.s. Bekijk het en zie of U wilt meedoen.

En... let op de onverwoestbare Bijbel....

Deze keer krijgen weer veel mensen voor het eerst Onderweg. Wilt u geen volgend nummer meer ontvangen druk dan op uitschrijven onderaan.

NAMENS DE PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN GRONINGEN/DRENTHE

Joop van Luit

**Verschillende berichten:**

## 1.Theologische vorming in Assen

Terugdenkend aan de cursus zie ik de groep voor me waarvan ik deel uitmaakte en die mij vertrouwd is geworden. De groep die soms commentaar leverde op de lessen en in discussie ging. De docenten zie ik, die commentaar leverden op wat de cursisten naar voren brachten.

Zo werd het een gebeuren waarvan ik met weemoed en verdriet afscheid neem. Gewoon omdat de cursus na drie jaar afgelopen is.

*Een cursist*

De nieuwe cursus start op **9 september om 9.<sup>30</sup> uur in het Markehuus, Scharmbarg 35 Assen**. Spreker is die ochtend: prof. Dr. T. Boer, het onderwerp is: "ethiek tussen chaos beperking en het goede leven"

Voor informatie en aanmeldingen:

- Contactpersoon: Peter Floor
- T. 0593 333067
- Email [tvgassen@gmail.com](mailto:tvgassen@gmail.com)
- [www.tvgassen.nl](http://www.tvgassen.nl) (ook voor aanmeldingen)

## 2 Diaconale Leerweg



In september start er een nieuwe diaconale leerweg.

De diaconale leerweg is een tweejarige cursus, waarin cursisten alle vaardigheden en kennis opdoem om in de parochie diaconie te stimuleren en te ondersteunen. Deze cursus wordt door Solidair Groningen en Drenthe samen met het bisdom gegeven.

Op dit moment zijn er twintig aanmeldingen voor de cursus. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met [Ellen Hogema](#).

## 3 Bijbel in gewone taal ( verschijnt in 2014 )



#### Alle productspecificaties

Dit boek geeft een voorproefje van de Bijbel in Gewone Taal, die in 2014 zal verschijnen. Gewone taal is de taal die we allemaal begrijpen en die we allemaal gebruiken. De Bijbel in Gewone Taal wordt geen gemakkelijke bijbel, want de Bijbel is geen gemakkelijk boek. Maar de Bijbel in Gewone Taal wordt wel de meest leesbare bijbel die ooit in het Nederlands gemaakt is. Door de duidelijke taal beleef je de Bijbel op een nieuwe manier. Het is taal die je aanspreekt, waardoor de tekst je raakt. Maak kennis met de Bijbel in Gewone Taal via de teksten die speciaal voor dit boek zijn uitgekozen. Lees en ervaar wat gewone taal met je doet! Meer informatie over deze bijbelvertaling is te vinden op [www. bijbelingewonetaal.nl](http://www.bijbelingewonetaal.nl).( NBG)

#### **4 Open huis bij de landelijke Raad van Kerken**

**Begintijd** 12 september 2014 13:30

**Eindtijd** 12 september 2014 16:30

Een kennismaking met de oecumene in Nederland en het werk van de Raad in het bijzonder. Daarnaast een verkenning van plaatselijke mogelijkheden voor oecumene. Bedoeld voor pastores, leden van raden van kerken en andere geïnteresseerden, waarbij in ieder geval mensen die nog niet zolang actief zijn voor kerk en oecumene worden uitgenodigd.

Opgave via [rvk@raadvankerken.nl](mailto:rvk@raadvankerken.nl)

Toegang is gratis. Plaats: bureau Raad van Kerken, Kon. Wilhelminalaan 5 te Amersfoort.

#### **Informatie**

De inhoudelijke bijdragen tijdens de open middag richten zich op geloof, samenleving en interreligieuze ontmoeting. Er zijn mensen uit de beraadgroepen aanwezig. Zij zullen van alles te berde brengen over beleving van eucharistie en avondmaal, pelgrimage van gerechtigheid en vrede, kerk en zorg, kerk en economie en de ruimte voor religie in het publieke domein. Natuurlijk komt ook de vraag aan de orde naar de plaatselijke uitwerkingen. Er zal worden uitgelegd hoe een leesrooster werkt, een checklist en een covenant. Termen als 'Week van gebed' en 'Kerkennacht' komen voorbij. Het bureau hoopt op een gevarieerde belangstelling, want dat maakt de onderlinge ontmoeting ook interessant.

Er zijn geen bijzondere kosten aan het bezoek verbonden.

We zullen u ook graag de ruimten laten zien waar de Raad zich gevestigd heeft in de jaren vijftig. U bent welkom aan de

Kon. Wilhelminalaan 5 in Amersfoort (op honderd meter van af het Centraal Station; er is ook gratis en voldoende parkeergelegenheid voor het gebouw).

### 5 Week van gebed 2015



#### Dorst

Raad van Kerken en EA-EZA hebben het thema 'Dorst?' naar buiten gebracht als leidend motief voor de Week van gebed in januari 2015. Het materiaal zal vanaf september beschikbaar komen en kan worden besteld bij elk van de organisaties. Eerste informatie: [klik hier](#)

#### Nieuwsbrieven Week van gebed

In de aanloop naar de Week van gebed in 2015 zullen vanaf ongeveer september vier of vijf korte digitale nieuwsbrieven verschijnen met informatie over het materiaal, actueel nieuws en tips als het gaat om de dienst op de zondag voor de eenheid en activiteiten gedurende de acht dagen. U kunt zich hiervoor aanmelden via [rvk@raadvankerken.nl](mailto:rvk@raadvankerken.nl)

#### 6 Bijbelvereniging draait verlies door grotere vraag



De Bijbelvereniging, die gratis bijbels verspreidt in hotels, vakantieparken, zorginstellingen en gevangenissen, heeft vorig jaar 3250 exemplaren meer geplaatst dan in 2012. Dat zorgde voor een verlies van 27.000 euro. In totaal leverde de Bijbelvereniging in 2013 ruim 18.000 Bijbels aan zulke instanties.

De toename is een gevolg van het besluit om in 2013 nadrukkelijker in te gaan op de vraag naar bijbels in zorginstellingen en gevangenissen. De vereniging gaat nu gericht en per provincie na hoe groot de behoefte aan Bijbels is. Dat resulteert in "een enorme toename van de vraag", aldus bureaumanager Jaap van Middendorp. Dat in verzorgingstehuizen,

asielzoekerscentra en zeker ook in gevangenissen de bijbels zo gretig aftrek vinden komt volgens Van Middendorp omdat ze "er rust, troost en houvast in vinden".

Hotelketens reageren juist sceptischer dan voorheen op het aanbod van gratis Bijbels. "Lange tijd vonden hoteleigenaars het prima dat er op iedere kamer een bijbel lag. Nu geven sommige hotels aan dat ze liever niet geassocieerd willen worden met het christelijk geloof."

Tussen haar oprichting in 1948 en 2013 verspreidde de Bijbelvereniging - vroeger de Nederlandse Gideons - 650.396 bijbels.

## 7 Klokkenspel verraadt inbreker

Tip of plakband gebruiken?



Een inbreker in Duitsland heeft zichzelf in een kerk verraden doordat hij per abuis het knopje van de automatische kerkklokken indrukte in plaats van het licht. De politie, die toevallig in de buurt een auto controleerde, kwam op het ongewone klokkenspel af en stuitte in de hal van het gebedshuis op de inbreker.

Het incident gebeurde in de Petri Margarethenkerk in Mühlhausen in de deelstaat Thüringen. Volgens de politie had de 32-jarige man toen hij werd ontdekt een houten beeld uit de kerk in zijn handen. In de tas die hij bij zich droeg zaten enkele kerkboeken en een messing kaarsenstandaard. De inbreker zit voorlopig vast.

## 8 Perspectief 2014 24

Katholieke  
Vereniging  
voor  
Oecumene  
Athanasius  
&  
Willibrord



In het zomernummer van Perspectief komen twee heel verschillende onderwerpen aan de orde: de apostolische exhortatie van paus Franciscus over de Vreugde van het Evangelie uit 2013 en het Concilie van Trente waarover de Katholieke Vereniging voor Oecumene vorig jaar een symposium

organiseerde. De redactie wenst u veel leesplezier en een goede zomer.

Blader direct door het [Magazine](#) of download Perspectief als [PDF](#)

### **Inhoud Perspectief 2014 24**

---

**Prof.dr. Eduardo Echeverria**, professor filosofie en theologie aan het Greetseminarie van het H.Hart in Detroit (Michigan, USA), probeert in zijn artikel te achterhalen waarom paus Franciscus de Vreugde van het Geloof zo benadrukt. Zijn zoektocht voert hem naar inzichten van zijn voorgangers en naar de H. Schrift.

[Lees hier het artikel](#)



---

**Prof. Dr. Peter Ben Smit**, bijzonder hoogleraar oude katholieke kerkstructuur (alsmede inhoudende geschiedenis en leerstellingen van het oudkatholicisme) vanwege het Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht, schetst de complexe receptiegeschiedenis van het Concilie van Trente in de Utrechtse kerkprovincie onmiddellijk na het Concilie (16e eeuw), in de Rooms-katholieke Kerk van de Oudbisschoppelijke Cleresie na de breuk met Rome in 1723 en in de Oud-katholieke Kerken die na het Eerste Vaticaans Concilie in 1870 zijn ontstaan.

[Lees hier het artikel](#)



---

**Drs. Hans de Jong**, medewerker bij de dienst Pers, Communicatie en Informatie van het bisdom Breda en bibliothecaris van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, schreef twee boekrecensies. De eerste gaat over een studie van



Gerard Strijards aar de volkenrechtelijke aspecten van het Concilie van Trente. De tweede betreft de bundel 'Geuzen en papen: katholiek en protestant tussen Vecht en Eem circa 1550 en 1800'.

[Lees hier de eerste boekrecensie](#)

[Lees hier de tweede boekrecensie](#)

Wij wensen u veel leesplezier,  
Geert van Dartel,  
Redactie Pokrof



Emmaplein 19 D, 5211VZ 's-Hertogenbosch | 073-7370026 | [www.oecumene.nl](http://www.oecumene.nl)

### **9 Vrijdag 12 september 2014: Leergang Kunst en Theologie**

**Predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers die meer willen met het gebruik van kunst in liturgie, pastoraat en vorming en toerusting kunnen terecht bij de leergang Kunst en Theologie. De opleidingsdagen kennen de drieslag: theorie, casuïstiek en 'zelf aan het werk'.**

**Onderdelen zijn onder meer: de theorie van de beeldtraditie en christelijke iconografie; het onderscheid tussen waarneming en interpretatie; en reflectie op het ervaren van het werken met creatieve werkvormen en kunst binnen het geheel van de religieuze communicatie. Ook worden workshops gegeven over boetseren, fotograferen, schilderen en tekenen.**

**Opleiders zijn: dr. Anne Marijke Spijkerboer (onderzoeker verhouding kunst en theologie) en drs. Harbert Booi (beeldend kunstenaar en docent theologie). Organisatie: drs. Hennie Kievit (KPV-opleider).**

**De Leergang Kunst en Theologie levert voor permanente educatie 5,75 PE-punten op (VGVZ 24).**

**>Data: 12 september 2014; 10 oktober 2014; 14 november 2014; 12 december 2014; 16 januari 2015, 13 februari 2015, 13 maart 2015, 10 april 2015, 8 mei 2015, 5 juni 2015. Plaats: KPV-Centrum Zon en Schild te Amersfoort. Meer informatie: [annemarijkespijkerboer@xs4all.nl](mailto:annemarijkespijkerboer@xs4all.nl). Aanmelding tot 15 augustus 2014: [h.kievit@ggzcentraal.nl](mailto:h.kievit@ggzcentraal.nl); (033) 460 98 33.**

### **10 GroeneKerkendag in Houten**

Op 11 oktober a.s. organiseren Kerk in Actie en Tear voor de vierde keer een ontmoetingsdag voor kerken die verduurzaming en behoud van de schepping belangrijk vinden. De dag staat in het teken van ecologische en sociale gerechtigheid en wordt geleid door Martine Vonk. In het ochtendprogramma zijn er bijdragen van o.a. Mgr. De Korte over de relatie tussen geloof en duurzaamheid en de interkerkelijke stichting Manna uit Schermer, die met vrijwilligers de eerste vijf maanden van dit jaar 132 ton groenten voor de voedselbank ophaalden. 's Middags is er een breed aanbod van workshops. En natuurlijk is er ook muziek!

U kunt zich aanmelden voor deze GroeneKerkendag via het aanmeldformulier op [www.groenekerken.nl](http://www.groenekerken.nl). Daar vindt u ook een gedetailleerd programma. De kerkendag vindt plaats in de Opstandingskerk in Houten.

### **11 Gezellig vakantie vieren in de 'donkere maanden'!**

November en december zijn voor veel mensen moeilijke maanden. Hetvakantiebureau.nl organiseert in die maanden voor senioren en mensen met zorg verschillende vakanties, met leuke activiteiten, uitstapjes en voorstellingen. Daarnaast zijn de gezellige ontmoetingen met gelijkgestemden en de zorg en aandacht van de vrijwilligers mooie pluspunten van de vakanties. Er is nog plek in de volgende vakantieperiodes in het F.D. Roosevelthuis in Doorn:

- Van 22 tot 29 november (voor mensen met zorg tot 65 jaar)
- Van 29 november tot 6 december (met aandacht voor het Sinterkaasfeest)
- Van 6 tot 13 december

Het is ook nog mogelijk te reserveren voor een bijzondere vakantieperiode met Kerst en Oud & Nieuw in het F.D. Roosevelthuis, De Werelt of in Dennenheul (voor slechtzienden/blinden). Kent u nog mensen die een weekje ontspanning en gezelligheid goed kunnen gebruiken, wijst u hen dan op de 'Vakanties met Aandacht'. [www.hetvakantiebureau.nl](http://www.hetvakantiebureau.nl), [info@hetvakantiebureau.nl](mailto:info@hetvakantiebureau.nl), tel. (0318) 48 66 10. Ook vrijwilligers voor deze vakanties zijn van harte welkom in deze periode!

### **12 Taizé: de voorbereiding voor het jubileumjaar 2015**

De grote zomerweken zijn begonnen in Taizé: duizenden jongeren zullen weer te gast zijn bij de Oecumenische gemeenschap voor een week van samenleven en gebed. De hele zomer zullen jongeren uit alle werelddelen nadenken over de voorstellen die broeder Alois, de prior van Taizé, heeft gedaan om nieuwe vormen van solidariteit te vinden voor de wereld van vandaag.

Deze zoektocht maakt deel uit van de weg naar het jubileumjaar 2015. Volgend jaar zal de gemeenschap zowel zijn 75ste verjaardag vieren als het feit dat broeder Roger, de oprichter van de gemeenschap, 100 jaar geleden geboren is. Daarnaast is het dan 10 jaar geleden dat hij overleed. Het hoogtepunt zal volgend jaar liggen in de week van 9 t/m 16 augustus 2015: een internationale ontmoeting van jongeren met bijdragen van verantwoordelijken uit de maatschappij, kerkleiders en mensen in precare situaties.



### **13 Deining'**





Zaterdagavond 27 september komt de voorstelling 'Deining' naar Westerbork in De Voorhof. Het in 2013 verschenen Liedboek, *zingen en bidden in huis en kerk* inspireerde Andries Govaart, Johan Klein Nibbelink, Wim Ruessink tot het maken van de voorstelling *Deining*.

De voorstelling *Deining* is een hilarische scheepstocht in een postboot langs diverse stromen en havens waar liederen worden opgehaald. *Deining* laat de bezoekers kennis maken met verschillende liedculturen, windrichtingen, liederen en gedichten van het nieuwe liedboek. Dat doen ze speels, creatief en interactief, dus we zingen ook veel samen. Hiermee willen de acteurs mensen uitdagen om nieuw repertoire te ontdekken.

Wim Ruessink is een van de mannen uit de voorstelling. Hij was lid van de redactie van het nieuwe liedboek. Kerkmusicus Wim Ruessink: 'Ik kwam al tijdens het werken aan het nieuwe liedboek op het idee om er een voorstelling van te maken. Samen met collega Johan Klein Nibbelink hebben wij het scenario geschreven. De voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK)'.

#### ***Uit een recentie:***

*'We raken iets', zeggen de mannen op de boot. Ze gaan kijken waardoor dat komt. Al snel hebben ze het door. Het zijn de afgezonken Psalmen uit 1773. 'We lopen vast op de oude berijming'.*

*Er zijn ontroerende momenten in de voorstelling Deining en er valt veel te lachen.*

*Nu het nieuwe liedboek er is: Wat zou er gebeuren met die oude liedboeken uit 1973? De drie acteurs weten het: 'Die worden weggegeven aan gemeenten die er nog aan moeten beginnen'.*

**De voorstelling vindt plaats op zaterdag 27 september om 20.00 uur in De Voorhof.**

**Entree € 5,00. Kaarten aan de zaal verkrijgbaar.**

#### **14 Gronings-Drentse Liedboekmiddagen**

1016 liederen, het is haast overweldigend veel materiaal. Maar bij de liedboekmiddagen vorig seizoen hebben we gemerkt dat het nieuwe liedboek een stuk overzichtelijker is wanneer je het per thema aanpakt.

Uit de evaluatie onder bezoekers: 'doel van het aanleren van nieuwe liederen wordt gehaald', 'ik voelde me erg welkom', 'fijne sfeer', 'ik kom steeds met plezier', 'fijne middagen met verrassende liederen', 'het geeft me weer energie', 'vooral zo doorgaan'.

De data en thema's voor 2014-2015 zijn:

- ü 25 oktober 2014: aanvang en slot van een dienst
- ü 22 november 2014: rouw en trouw, geboorte en doop
- ü 7 maart 2015: avondmaal- en tafelliederen
- ü 11 april 2015: kyrie en gloria

De opzet is grotendeels gelijk aan vorig seizoen:

- 4 'los' te bezoeken zaterdagmiddagen van 14.00-16.45 (geen 'serie')
- 3 begeleidende organisten kiezen elk ca. 8 liederen bij het thema
- 3 blokjes van ca. 40 minuten één- en meerstemmig zingen van bekende, niet-zo-bekende en nieuwe liederen uit het nieuwe liedboek
- € 7,50 per keer, 'all-in'. (Vroegboekers € 2,50 korting).

Voor iedereen uit heel Groningen en Drenthe die graag zingt (en ideaal voor wie betrokken is bij cantonij, kerkkoor, eredienst of onderwijs).

**Plaats:** Grote Kerk te Veendam (NB maart en/of april Wildervank?)

**Opgave via:** [liedboekdagen@pknveendam.nl](mailto:liedboekdagen@pknveendam.nl) liefst uiterlijk een week van tevoren (=vroegboeking) i.v.m. toezending muziek.

**Meer informatie:** Marjan Pierhagen, tel. (0598) 613308 of via [liedboekdagen@pknveendam.nl](mailto:liedboekdagen@pknveendam.nl) en [www.pknveendam.nl](http://www.pknveendam.nl)

## 15 Oecumene lezing in Emmen



De Raad van Kerken en Geloofsgemeenschappen Emmen organiseert samen met de cie.Geloof, samenleving en cultuur van de Grote Kerk de jaarlijkse oecumene lezing op Dinsdagavond 23 September om 19.30 uur in de Grote Kerk (

Schoolstraat, centrum Emmen).Titel van de inleidng: **Geloof als pelgrimstocht**

Na Prof. Eric Borgman en Mgr. de Korte zal nu Ds.K.v.d. Kamp ( landelijk secretaris van de Raad van Kerken) zijn licht laten schijnen over de oecumene en haar ontwikkeling.Het wordt een pelgrimstocht.... Binnenlopen vanaf 19.00 uur. Om 22.00 uur wordt de avond afgesloten. Geen toegangsprijs wel een vrije gift bij de uitgang

Hartelijk welkom

## 16 'Onverwoestbare' Bijbel kan tegen water en vuil

Dat hebben we nodig!!!!



Forever Publishing, een uitgeverij uit New York (VS), brengt de zogenaamde 'Forever Bible' ('Voor-altijd-Bijbel') uit. Dat meldde de Duitse christelijke nieuwsdienst Idea maandag. De Bijbel is watervast, bestand tegen vuil en allerlei vloeistoffen en is zelfs opgewassen tegen overmatig gebruik.

Voor de productie van de speciale Bijbel wordt gebruik gemaakt van de modernste nanotechnologie, in plaats van het traditionele papier dat uit hout wordt gewonnen. Volgens uitvinder, Jared Casey, bestaat de Bijbel uit papier met synthetische vezels. Daardoor is hij 24 keer sterker dan normaal papier. Tijdens een demonstratie werden onder meer ketchup,

koffie en chocoladesiroop op een Bijbelexemplaar gemorst. Daarna werd de Bijbel zonder problemen met water afgespoeld en zuiver gemaakt.

De makers van de 'Forever Bible' zeggen dat de Bijbel niet is bedoeld om binnen op de plank te blijven staan, maar om mee naar buiten te nemen, de wereld in. "De bladzijden zullen schoon en heel blijven."

De Bijbel zal verkrijgbaar zijn in uitgaven van de King James Version, de New International Version en de Engelse standaard-Bijbel. Een Bijbelexemplaar kost 40 tot 60 dollar. Forever Publishing beklemtoont dat het zijn Bijbel niet op de markt brengt om winst te maken, maar om de Bijbel een zo ruim mogelijke verspreiding te geven. Nog voor de kerst worden de eerste exemplaren verzonden.

## 17 Oproep van Pastores Assen

(opgesteld door het Pastoresconvent, het samenwerkingsverband van voorgangers van vrijwel alle christelijke kerken en gemeenschappen in Assen)

Met afschuw en verbijstering nemen wij kennis van wat er momenteel in Irak gebeurt.

Wij voelen ons verbonden met de christenen in dit verscheurde land, waar de bakermat van onze beschaving ligt en waar vanouds christelijke gemeenschappen deel uit maken van een veelkleurige en multireligieuze samenleving.

Door het redeloze geweld van de islamitische terreurorganisatie IS, waar geen enkele rechtvaardiging voor te geven is, dreigen niet alleen na bijna 2000 jaar aanwezigheid de christelijke gemeenschappen uit deze regio te verdwijnen, maar ook andere religieuze groeperingen en moslims die een andere vorm van de islam aanhangen.

Wij roepen plaatselijke christenen en christelijke kerken en gemeenschappen op, voorbede te doen voor de bedreigde inwoners van Irak.

Met deze oproep willen wij een signaal afgeven, dat wij de rechtvaardiging van elk sektarisch of religieus geweld, ook in onze eigen maatschappij, verwerpen. Het strijdt met de bijbelse opdracht zoals wij die verstaan, om onze naaste lief te hebben als onszelf (Mat. 22: 39) en om alles in het werk te stellen om met alle mensen in vrede te leven (Rom. 12: 18).

Laten we samen, als mensen van goede wil, streven naar vrede, verzoening en gemeenschapszin, dichtbij en veraf.

### **NIET WEER?**

Deze Onderweg gaat elke 2 maand in bijna 1200 ex. de deur uit. Mensen vragen ons: Kan die en die ook deze gratis digitale nieuwsbrief ontvangen?

We sturen zo'n brief met vreugde....

Maar als u zegt: ik hoef die brief niet (meer) geef dat dat aan door onderaan op deze brief op **uitschrijven** te klikken ....

NB: Ook nu weer krijgen ruim 30 mensen voor het eerst deze Onderweg...

*[Stuur deze email door naar een vriend](#)*

*[Interessant? Deel deze e-mail op sociale netwerken](#)*



**COÖRDINATIE: JOOP VAN LUIT HESSELTBRINK 259 7812 CJ EMMEN 0591- 610519**

**E-mail [joopvanluit@home.nl](mailto:joopvanluit@home.nl)**

**Redactie: Dhr. J. van Luit**