



NIEUWSBRIEF Februari 2016

Het woord is aan jou!

Rondom dit thema zijn velen bijeengekomen in de Week van Gebed voor Eenheid voor 2016. Ofwel in verschillende oecumenische vieringen ofwel door middel van ontmoetingen. In de liturgie voor de viering, die door de Letse kerken was voorbereid, klonken de woorden uit Matteüs 5: 13-16. Prachtige woorden die de Bergrede van Jezus verder dragen. Woorden die ons uitnodigen om zelf het zout van het Evangelie op aarde te zijn en het licht ervan te laten schijnen. Hoe drager te zijn van het Evangelie? Wat voor licht laten schijnen?

De Letse kerken nodigen ons uit hierover na te denken en hierover met elkaar in gesprek te zijn. Ook aan het begin van een nieuw kalenderjaar zie ik ernaar uit om op die wijze met elkaar in gesprek te zijn als Raden van Kerken en als Raad van Kerken Fryslân.

Voor 2016 hopen wij als Raad van Kerken Fryslân het gesprek met verschillende kerken te stimuleren. Naast een dergelijk gesprek en ontmoeting met elkaar zien wij er ook naar uit om in de samenleving oog te houden voor Gods Licht dat in onze wereld wil blijven doorbreken om geborgenheid en barmhartigheid, om recht en vrede.

In het komende jaar hopen wij ook invulling te geven aan beide thema's:

- 1] Waar het gaat om het gesprek met verschillende kerken, zien we ook uit naar: a) het stimuleren van de Week voor Gebed van Eenheid, b) de vraag naar een oecumenische catechese voor dorpen en steden c) het vieren van de vierde Friese Kerkendag op zondag 2 oktober a.s. te Harlingen, georganiseerd door de Harlinger kerken en d) het uitwisselen van informatie middels deze nieuwsbrief met de Raden van Kerken in Groningen en Drenthe.
- 2] Waar het gaat om de zoektocht in de samenleving om zicht te houden op Gods Licht om barmhartigheid en geborgenheid, om recht en vrede, denken wij aan: a) oog houden voor het aanbieden van zingeving aan mensen die ernaar uitzien, b) oog houden voor de armoede, c) oog houden voor de kwetsbare groepen in onze samenleving, zoals ouderen maar ook werkzoekenden en d) oog houden voor de barmhartigheid voor mensen op de vlucht.

Middels deze nieuwsbrief van de gezamenlijke Raden van Kerken van de drie Noordelijke Provincies hopen wij u op de hoogte te houden van verschillende initiatieven die vanuit de Raad van Kerken Fryslân worden ondernomen.

Ik sluit graag af met de woorden van lied 1014, couplet 1 en 5 uit het "Liedboek": "Geef vrede door van hand tot hand, je moet die schat bewaren; bescherm haar als een tere vlam, behoed haar voor gevaren. [...] Geef Christus door van hand tot hand, zijn liefde schenkt ons leven. Geef vrede door, geef haar een kans: een schat om uit te delen."

Met vrede, ds. Margarithe R. Veen, voorzitter Raad van Kerken in Fryslân

Activiteiten Raad van Kerken in Fryslân
Uitnodiging voor de

Jaarvergadering Raad van Kerken in Fryslân maandagavond, 11 april 2016

19.00 inloop & ontmoeting
19.45 opening door ds. Margarithhe Veen, raadsvoorzitter
20.00 Inleiding door ds. Wim Beekman: 'De vitaliteit van de kerken
in Noord Nederland'
20.45 pauze
21.00 Vooruitblik Friese Kerkendag
Zondag 2 oktober 2016 Harlingen,
21.30 rondvraag en afsluiting



locatie: **RK St. Janskapel**
Boppelâns 19, 8721 GG te Warns

info & aanmelding: tjallingii2@zonnet.nl
06-14859557, ds. Ulbe Tjallingii

Provinciale Kerkendag 2016 Harlingen "Bruggen"



Op zondag 2 oktober 2016 organiseren de
Harlinger kerken en de Friese Raad van Kerken de vijfde provinciale
kerkendag. Het thema van deze editie is 'Bruggen'.

De Harlinger kerken stellen die zondag hun deuren en harten open

Activiteiten van de Raad van Kerken Drenthe/Groningen

Instap avond Zorgzame Kerk

Plaats: Het Anker, Hoofdstraat 9-11, 9531 AA BORGER
datum: 7 maart 2016



Klik hier voor meer informatie en aanmelding
Deze instapbijeenkomst is bedoeld voor ambtsdragers,
geïnteresseerde gemeenteleden en predikanten die in de ontwikkeling
naar de participatiesamenleving een relevante rol zien weggelegd voor de
plaatselijke kerk.
De bijeenkomst begint met een korte presentatie van het concept
'Zorgzame Kerk'. Daarbij worden de vier pijlers: Kerk als Schakel, Kerk als
Knooppunt voor Levensvragen, Zorgmaatje en Kerk als Lobby toegelicht.
Vervolgens gaan we in op de vraag hoe je als kerkelijke gemeente kunt
bijdragen aan het vormen van een netwerk rondom kwetsbare,
zorgafhankelijke mensen. Daarbij speelt de samenwerking met andere
plaatselijke organisaties en instellingen een belangrijke rol. Resultaat van
deze instapbijeenkomst zal zijn, dat u mogelijkheden ziet voor uw
kerkelijke gemeente om haar plek zelfbewust in te nemen in de
participatiesamenleving. Tevens kunt u besluiten te kiezen voor een
begeleid vervolgtraject. Een intensieve bijeenkomst, waarbij u uw rol als
'zorgzame kerk' concreet invult!

Wereldgebedsdag op 4 maart in Emmen



Dit jaarlijkse oecumenisch samenzijn wordt op 4 maart
a.s. in de Grote kerk gehouden en begint om 19.00 uur.
De liturgie is dit jaar gemaakt door Christenvrouwen uit Cuba.
Thema voor de dienst is: "Ontvang mij als een kind".
In de dienst werken mensen uit verschillende kerken mee en een koor
Voorganger is Mevr. ds. G. de Vries.

Heel hartelijk welkom bij dit oecumenische samenzijn.

met mooie muziek, viering en ontmoeting, met talrijke workshops en medewerkers, van bisschop de Korte tot ds. Bottenbleij, en van liedboekzingers tot kliederkerk.

Een hartelijke welkom aan iedereen die zin heeft om erbij te zijn. En zegt het voort!

De details van het programma en de communicatiemogelijkheden met de organisatie worden binnenkort zichtbaar op de website van deze Friese kerkendag: www.friesekerkendag2016.nl

Wilt u nu al contact leggen mail dan naar
info@friesekerkendag2016.nl.

Of bel met ds.Cees Glashouwer, 0517-417033.

Wilt u doneren voor het welslagen van de kerkendag? Uw bijdrage is welkom op:

NL 97 Rabo 0119398907

t.n.v. Werkgemeenschap van Kerken, Harlingen.



Gastvrijheid, de toekomst van onze kerk

Op Donderdag 17 Maart wordt er Winschoten een avond gehouden met als thema "Gastvrijheid in onze Kerk".

Mevr. R v.d. Akker, wethouder in Winschoten en bisschop mgr. G. de Korte zullen dit onderwerp bespreken.

De avond wordt gehouden op donderdag 17 maart a.s. vanaf 19.30 uur in de Kapel (onderdeel van de RK Kerk)-Langestraat 75-9671 Winschoten.

Opgaven bij:

het Vicariaat van het Bisdom

Ubbo Emmiusingel 79

9711 Bg Groningen

Tel. 050-4065888 | E mail: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl



LEZING: Waait de geest nog waarheen die wil? Augustinus verkondiging op Pinksteren (10 mei te Joure)

Dinsdagmiddag 10 mei organiseert de RvK Friesland een studie- en ontmoetingsmiddag voor pastores en predikanten. Onderwerp zullen de pinksterpreken van de kerkvader Augustinus zijn. Het verhaal over de komst van de Heilige Geest op Pinksteren zoals verteld in Handelingen van de apostelen is een intrigerend maar ook lastig verhaal. Het gedruis van hevige wind, vurige tongen, spreken in vreemde talen en een stoet aan volkennamen zijn voor menig predikant een pittige opgave. Augustinus van Hippo (354-430) heeft bijna veertig jaar lang de geloofsgemeenschap van het Noord-Afrikaanse Hippo Regius als predikant en bisschop gediend. Van hem zijn honderden preken bewaard.

Daaronder bevinden zich ook enkele pinksterpreken. In die toespraken blijkt Augustinus oog te hebben voor details in de Bijbeltekst waar je gemakkelijk overheen leest. Hij legt bovendien verrassende verbanden. Kan een bezielende pastor uit oude tijden eraan bijdragen om onze visie op het pinksterfeest te vernieuwen?

De bijeenkomst wordt begeleid door drs. Hans van Reisen (*1957), theoloog en studietoelichting van het Augustijns Instituut in Eindhoven. Samen met anderen publiceert hij een reeks preekvertalingen en bijbelcommentaren van Ambrosius en Augustinus. Tijdens de bijeenkomst is een boekentafel aanwezig waarop alle leverbare boektitels met vertalingen van deze kerkvaders ter inzage en te koop liggen.

De middag begint om 13:30 uur en eindigt omstreeks 16:15 uur met de uitnodiging onder het genot van een drankje de onderlinge ontmoeting nog even voort te zetten. Plaats van samenkomst is het parochiecentrum te Joure: Midstraat 110 (8501 AV). De kosten voor deze studiemiddag bedragen €10,00 per persoon. Opgave kan via info@raadvankerkenfryslan.nl.

Zondag 1 t/m zondag 8 mei 2016 REIS VOOR JONGEREN NAAR TAIZÉ

Gezamenlijke busreis (o.v.) vanuit Friesland, Groningen en (event.) andere opstapplaatsen.
Kosten voor jongeren vanaf 17 jaar € 215,- (incl. maaltijden, verblijf en reiskosten).

Taizé is een oecumenisch klooster in Bourgondië in Frankrijk, waar jaarlijks tienduizenden jongeren naar toe gaan, uit de hele wereld. Een unieke plek waar je stilte vindt, inspiratie en bijzondere ontmoetingen kunt meemaken.

Inlichtingen en opgave bij Gerrit Groeneveld, tel. 0515-579190;
g.s.groeneveld@ziggo.nl; Robine van Olffen
(reiswebsite FrieslandnaarTaizé); tel. 06-37493597;
robineolffen@hotmail.com en Bauke Groeneveld;
tel. 06-26248454; b.j.groeneveld@student.rug.nl. (Groningen).

Opgave tot 1 april. Bij voldoende belangstelling reizen we met een bus, anders met busjes/auto's.



AGENDA

- Presentatie Cd 'Taizé yn it Frysk' 20 maart Jorwert
- Jaarvergadering Friese raad van Kerken 11 april Warns
- Augustinus' preken, lezing door Hans van Reissen 10 mei Joure
 - Provinciale Roze Viering 5 juni Heerenveen
 - Provinciale Kerkendag 2016, 2 oktober Harlingen
- Conferentie: Kerk, kind en armoede 7 oktober Leeuwarden

Info & contact:

www.raadvankerkenfryslan.nl of www.prvk.nl
Contactadressen: tjallingii2@zonnet.nl (voor Friesland)
en Joopvanluit13@gmail.com (voor Groningen/Drenthe).

We nodigen U van harte uit nieuwe contactgegevens, nieuws en artikelen voor deze nieuwsbrief door te geven.
Deadline volgende editie 15 maart a.s.



ONDERWEG

Dit zegt de Heer tot ieder van ons

Ik heb je aangesproken bij je naam.

Ik heb je nodig.

Ik laat je niet alleen.

*Ik heb je handen nodig
om anderen bij de hand te nemen
en door het leven te dragen.*

*Ik heb je lippen nodig
om woorden van goedheid te spreken,
om het verhaal van mijn leven
verder te vertellen.*

*Ik heb je ogen nodig
om anderen te laten kijken
in het verrijzenislicht.*

*Ik heb je voeten nodig
om de eerste stap te zetten
naar de nieuwe hoop.*

*Ik heb je lichaam nodig
om het lijden van medemensen
op te nemen.*

*Ik heb je nodig om
anderen vrij te maken.*

Ga met Mij mee.

Ik zal je nooit meer alleen laten.

